

Geachte redactie,

Ik ben gisteren met mijn familie (en kleinkinderen) gaan kijken naar het aandoenlijke spektakel van de reuzen. Dit is nu eens een zaak die iedereen verbindt – iedereen, los van politieke, religieuze overtuiging of afkomst.

Zo voelde ik het aan, zo voelen (denk ik) alle mensen het aan.

Ik vind het dan ook bijzonder ongepast van GVA, om bij monde van Dhr. Rudy Collier, een opinie te publiceren die bijzonder politiek gekleurd is, uitermate kwetsend en negatief voor de N-VA, en duidelijk de voorkeur laat blijken voor het vorige stadsbestuur.

In een opinie moet dat kunnen, maar om daar zulk een mooi moment als aanleiding voor aan te grijpen is beneden alle peil en GVA onwaardig.

Dit moest mij van het hart.

Hoogachtend,
Erik Crombez